

Verbonding



Contactorgaan van de
Protestantse
Gemeente te Gasselte

De roep om te luisteren

Boekenmarkt 25 mei

Bevrijdingsweek Gasselte

Kerkenraad

Predikant

Ds. L. Roersma
Lutkenend 2 (De Weem)
9462 PN Gasselte

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag;
bereikbaar onder nummer 06-11232923.

e-mail: predikant@kerk-gasselte.nl

Voorzitter (interim): Jaap Lensen
e-mail: klapr@x54all.nl

Scriba: Mevr. E.L.Vreugdenhil tel. 564107

Ouderlingen

Mevr. E. Tamminga tel. 06-50613876
Mevr. L. Stolker tel. 648650

Ouderling-kerkrentmeesters

De heer B. van der Wal tel. 0592-265254

Kerkrentmeesters

Dhr. J.H.P. Tamminga tel. 06-42221255
e-mail: penningmeester@kerk-gasselte.nl

Diakenen

Mevr. N.A. Tingen-van Rijn tel. 06-45234170
Mevr. E.L.Vreugdenhil tel. 564107

Zondagsschoolleiding

Mevr. Sjouke Wegman tel. 565442
Mevr. Blanka Rutgers tel. 0592-262828

Ledenadministratie

Mevr. D. Meijeringh tel. 201092
e-mail: ledenadministratie@kerk-gasselte.nl

Koster

Dhr. J. van het Hof
tel. 06-26766360

Verhuur kerkelijke gebouwen

vacant, tijdelijk bereiken via mevr. E. Tamminga,
06-50613876, elsketamminga@ziggo.nl

Asverstrooiing

Dhr. J. Vermeer tel. 0592-263525

Bankrekeningnummers

Kerkrentmeesters NL 73 RABO 0321 1007 51
Diaconie NL 71 RABO 0321 1052 49
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje
NL 34 RABO 0321 1530 57

Website kerk

www.kerk-gasselte.nl



Website Vrienden Witte Kerkje

www.vriendenwittekerkjegasselte.nl



Vrienden Witte Kerkje Gasselte





De vrijheidsdriehoek



In de maand april vieren we in Gasselte de bevrijdingsweek, van 6 – 14 april (zie verderop in de Verbinding). We beseffen inmiddels al te goed het belang van vrijheid. Oorlogsbeelden komen indringend onze leefwereld binnen. Decennialang leefden we met het idee dat oorlog iets was uit het verleden, totdat Rusland Oekraïne binnenviel. Vrijheid blijkt plotseling geen vanzelfsprekendheid meer. Maar wat weten wij ervan, om niet vrijheid te leven? We kennen genoeg verhalen over de oorlog, toen de Duitsers ons land bezetten. Ook wat vluchtelingen vertellen, helpt ons om er een beeld bij te krijgen. Toch is het alleen maar 'een beetje' een beeld, want je weet pas ècht wat het is, tot je het zelf aan den lijve hebt ondervonden.

Bezetter maakt je bezeten

Toch is er meer dan alleen een vreemde macht-hebber die jouw leven aan banden kan leggen. Het kan ook een soort 'structuur' zijn, waardoor je onvrijheid ervaart. Armoede bijvoorbeeld: onder de armoedegrens wordt je leven beheerst door het leggen van de overlevingspuzzel. Een andere beperkende structuur kan ontstaan op het werk of in je privéleven. Mensen kunnen je zo in een (geestelijke) houtgreep nemen, dat het leven onvrij, of zelfs gevaarlijk aanvoelt. Vooral vrouwen kunnen daar helaas over meepraten. Op nog een andere manier kan er een onvrije structuur ontstaan, als je alleen nog kunt overleven met genoeg alcohol op. Of als een feest alleen maar leuk is met genoeg pillen.

Door zulke structuren word je op een heel andere manier overheerst. Niet alleen je land, maar ook je leven, je lijf, kan last hebben van een bezetter.

Vrijheid als een driehoek

Wat is vrijheid precies? Vaak wordt er gezegd dat je dan kunt doen en laten wat je zelf wilt. Zo wordt het in ons rijke Westen vaak wel gezien. Wat de keerzijde daarvan is, laat zich inmiddels raden: de natuur en mensen (al dan niet aan de andere kant van

de wereldbol) hebben geen leven. De onbeperkte vrijheid van de één, betekent dat de vrijheid van de ander wordt beperkt. Pas wanneer je beseft dat jij alleen niet alleen de maatstaf bent, kun je nadenken over wat werkelijke vrijheid is. Stel het je voor als een driehoek: aan de ene punt sta jij, aan de andere punt staat de ander (alle andere mensen, leuk en niet leuk) en op dat bovenste punt staat de macht die groter is dan jij. Je kunt het 'God' noemen, of het 'Universum'. De lijn van jezelf naar boven doet je beseffen dat je een deel bent van een veel groter geheel. De lijn van God/Universum naar de ander geeft je inzicht dat die ander iemand is die er ook toe doet: diens bestaan draagt, op een andere manier dan jij dat doet, ook bij aan de wereld zoals die zich aan jou voordoet. Tenslotte is er de lijn van jou naar de ander, die erop duidt dat jij niet kunt bestaan zonder die ander en de ander niet zonder jou. De ander, hoe anders ook, leer je zien als een mens die ook levensruimte nodig heeft. Dit 'driehoek-denken' helpt je om de wereld vanuit een veel groter perspectief te bezien dan alleen vanuit jouw beperkte visie.

Dromen van vrijheid

Als iedereen zou geloven in het leven vanuit deze driehoek, zou het op de wereldvrede zijn. Dat kun je in je eentje niet bewerkstelligen. Wel kun je in jouw beperkte wereld proberen om vanuit vrede te leven. Het helpt om steeds het leven van Jezus voor de geest te halen. Hij was op zo'n manier mens onder de mensen, in verbinding met God.

Vrijheid..., die droom wordt pas echt als je merkt hoe sterk jij, de Eeuwige en de ander in elkaar grijpen.. Pas als je je zelf niet meer los kunt zien van die driehoek, ervaar je wat werkelijke vrijheid is.

Presentatie verbeterde kerkorgel op 12 mei

In een vorige editie van *Verbinding* heeft u kunnen lezen over de voorgenomen verbetering van ons kerkorgel. Inmiddels zijn de werkzaamheden uitgevoerd en kunnen we genieten van een orgel dat zijn status als historisch kerkorgel recht doet. De organisten zijn blij en dankbaar dat hun zo lang gekoesterde wens nu in vervulling is gegaan. Op zondagmiddag 12 mei willen we het verbeterde kerkorgel graag officieel in gebruik nemen. We nodigen u van harte uit daarbij aanwezig te zijn.

Het interieur van een kerkorgel ziet er indrukwekkend uit. Er staat een grote hoeveelheid orgelpijpen in, waarvan sommige vanwege hun vorm ook bekeraars worden genoemd. Ieder register (stem) van het orgel heeft een serie orgelpijpen, voor iedere toets van de speeltafel één. Als de organist drie stemmen inschakelt en één toets indrukt klinkt er geluid vanuit drie orgelpijpen. Om te zorgen dat er een zuivere toon klinkt, uit die drie pijpen tegelijk, moet het kerkorgel regelmatig gestemd worden. Het stemmen van het register trompet was een probleem. Als de trompet werd ingeschakeld klonk er geen zuivere toon. Daarom was de trompet in de praktijk onbruikbaar.

Nu zijn de bekeraars van de trompet uit het orgel ver-

wijderd en zijn de orgelpijpen van een hobo daarvoor in de plaats gezet. Dat is snel op te schrijven, maar in het interieur van een kerkorgel gaat het om millimeters. Een kerkorgel werkt op lucht, die door de pijpen wordt geblazen. Het is niet de bedoeling dat er lucht weglekt door gaatjes op plaatsen waar geen gaatjes behoren te zijn. Bedenk daarbij dat het interieur van een kerkorgel grotendeels uit hout bestaat, wat onder invloed van luchtvochtigheid kan krimpen of uitzetten. De taak van de orgelbouwer is ervoor zorgen dat alles precies past.

Op zondagmiddag 12 mei laten onze organisten u graag horen hoe mooi ons kerkorgel nu klinkt. Er wordt muziek gespeeld die voorheen op ons orgel niet uitvoerbaar was. We laten u middels een geluidsopname horen hoe ons orgel vroeger klonk. We stellen het zeer op prijs als u dit feestelijke moment met ons wilt meemaken. Uiteraard is de toegang deze middag gratis. Voor de koffie/thee vragen we wel een bijdrage.

Namens de organisten en de werkgroep
zondagmiddagactiviteiten,

Liesbeth Stolker



Interieur van het orgel. Rechts is de speeltafel te zien



De roep om te luisteren

Dit was het thema van de 4^e **Groen Geloven** dag (groene kerken) in Veenendaal georganiseerd door Tear Fund en 12 verschillende organisaties. Het werd een overweldigende dag waar we met 1400 mensen genoten. Het begon met een visueel en muzikaal spektakel op basis van het scheppingsverhaal met een enkele (life) cello met prachtige beelden. Later werd de cello aangevuld met **het strijkkwartet van Iris de Hond** die in vier onderdelen een indrukwekkende basis vormde van het dagprogramma.

De stem van de economie, de stem van de Maker, de stem van de schepping en ten slotte de stem van je hart. Al deze thema's werden omringt door sprekers, performers en proeverijen, workshops tafelgesprekken en concerten in aparte ruimten.

Bij de opening van de dag werden we opgeroepen om eens te kijken wat we allemaal hadden meegenomen deze dag. En wat daarvan nu echt nodig was en wat niet. Overbodigheden mochten verzameld worden waar een kunstenaar deze omwerkte naar een kunstwerk dat aan het einde van de dag werd onthuld en meegegeven aan de winnaar van de Martine Vonkprijs. Zo begon de dag met een oproep en die oproepen gingen de gehele dag door. Van de oproep tot stilte, tot luisteren, tot goed kijken en vooral ook tot actie.

Van de vele sprekers wil ik er een uitlichten. **Jan Evert Ouweneel** (cultuurfilosoof) sprak over; Hoe hou je de moed erin? Nu zoveel dagelijkse ellende over ons heen wordt gestort.

Hij behandelde twee adviezen

1 Doe wat je kunt met ernst plus (+) mildheid

2 Gebruik je zintuigen met discipline op wat God enthousiasmeert

Enthousiasme is vanuit de Griekse taal beGEESTering. Dat is het omgekeerde van verantwoording

Uit een onderzoek noemde hij dat zo'n 80% van de Nederlanders gelukkig is. Maar als je vraagt of jouw leven ook betekenisvol is antwoord maar 32% positief. En we weten dat betekenis kunnen geven essentieel is voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Mensen die geen betekenisvol leven hebben lijden vaker aan hartklachten, depressies en angststoornissen.

Zijn boodschap (oproep) was: Blijf kalm, houdt vertrouwen, blijf bewogen en hoopvol. Wees visionair blijf je verenigen, blijf vreugdevol en houdt vol.

Een van de tafelgesprekken ging over **tovenaars en profeten**. Een technisch wetenschapper (tovenaar) en een actievoerder (profeet) gingen met elkaar in discussie met een politica (CU) in het midden. Het zijn twee kampen die elkaar vaak niet begrijpen en staan voor geheel verschillende opvattingen en beleid. Een voorbeeld van zo'n profeet is dominee **Rozemarijn van 't Einde**. "Kom in actie en protesteer! Laat je arresteren", riep ze. Zij schreef het boek 'Rebelleren voor het leven. Ze is zelf al vaak gearresteerd als lid van XR. "Hoe kun je tot God bidden als je ziet hoe de aarde kapot gaat, hoe kinderen gedood worden door ons gedrag. Dan is er maar een ding om te doen en dat is laten zien dat we dit niet langer willen". Ze maakte dat waar, door op het podium het publiek uit te dagen een (nep)minister tegen te houden.

Een proeverij **Van binnen naar buiten** werd gegeven door de initiatiefnemer van de Forest church. Ipv naar de kerk te gaan ga je naar buiten om de schepping te ervaren en oog te krijgen voor Gods aanwezigheid in de schepping.

Muzikaal waren er pauzeprogramma's en een concert van de **Schrijvers voor Gerechtigheid**.



Wat hebben we gedaan?

Wat hebben we gedaan?
We reisden en we vlogen,
steeds verder en goedkoper.
We zijn maar doorgegaan,
we gingen grenzen over
en sloten onze ogen.

Wat hebben we gedaan?
We aten wat we wilden
van over heel de wereld.
We zijn maar doorgegaan,
vergaten wat we hadden
op onze eigen akkers.

Vergeef ons. Herstel ons,
en help ons de aarde te verstaan.

Wat hebben we gedaan?
We zijn maar blijven kopen,
de kasten stromen over.
We zijn maar doorgegaan,

en geen van deze spullen
kon onze leegte vullen.

Vergeef ons. Herstel ons,
en help ons de aarde te verstaan.

Wat hebben we gedaan?
De aarde die we kregen
moet worden doorgegeven.
Straks laten wij haar aan de
kinderen zo achter.
Wat staat hun dan te wachten?

Vergeef ons. Herstel ons,
en help ons de aarde te verstaan.

*Tot zover een greep uit het enorme programma. Wij
vonden het een prachtige dag en gaan volgend jaar als
het kan zeker weer.*

Eefje en Jaap Lensen

Aankondiging gemeente avonden



Bericht van de diaconie



Vrouwen krijgen scholing in centrum P3W

Als diaconie steunen we met het geld dat u geeft tijdens de collecten en ook via giften verschillende doelen. Daar krijgen we bijna altijd wel bedankjes voor terug.

Deze dank geven we hierbij graag aan u door.

In deze onrustige wereld kunnen wij, hoewel op kleine schaal, gelukkig meewerken aan een betere wereld.

Ook door middel van de wekelijkse bloemengroet kunnen wij onze betrokkenheid betonen bij de gemeenteleden die een moeilijke of verdrietige tijd doormaken.

In de laatste 2 weken van april zijn er 2 dames vanuit het vrouwen centrum P3W in Papua Nieuw Guinea op bezoek in Nederland. Na jaren het werk van broeder Frank gesteund te hebben is dit "ons" huidige meerjarenplan.

In de periode dat de dames er zijn willen we na jaren weer een diaconale dienst houden en wel op 21 april 2024, waarbij de dames hopelijk aanwezig kunnen zijn en we hen persoonlijk kunnen ontmoeten en zij ons uit eerste hand iets over het project daar kunnen vertellen. Onze eigen predikant Ds. Loes Roersma, die daar jaren gewerkt heeft zal in deze dienst voorgaan. Met de verdere invulling zullen we ons na Pasen over buigen

De kerkenraad is momenteel bezig met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. Wij willen daar graag meer gemeenteleden, niet zijnde kerkenraadsleden bij betrekken. Het is belangrijk dat dat u meepraat als gemeentelid.

Daarom komen er binnenkort twee gemeenteavonden. Elders in dit blad vindt u daarover informatie en we hopen uiteraard dat veel gemeenteleden daaraan gehoor geven. En hoeft niet echt bang te zijn dat u gestrikt wordt tot de kerkenraad toe te treden. Mocht u wel over de taken van de diaconie willen nadenken dan geven wij u graag informatie over het ambt van diaken.

Namens de Diaconie,
Adnes Tingen-van Rijn



Bloemengroet

De bloemen gingen in de afgelopen maanden als groet van de gemeente naar de volgende personen:

7 januari

Riety Beuker, Odoorn

14 januari

Johanna Haddingh,
Hoogte ter Heide

21 januari

Mevr. Wieringa, J. Cuperuslaan

28 januari

Gerja Ritsema, Stuifzandlaan

4 februari

Ds. Middeljans,
Gasselternijveenschemond

11 februari

Mevr. Hingstman, de Hoefslag

18 februari

Mevr. Baden, Hoogte ter Heide

25 februari

Mevr. Lunsche, Borgerhof

3 maart

Dhr. P. Duursma, Stadskanaal



Van de zondagsschool

PASEN

Eindelijk....het mooie lenteweer komt er aan! En dat mag ook wel, want we zijn met de kinderen al druk bezig met de voorbereidingen voor Pasen en daar horen het mooie weer, bloeiende krokussen, vogeltjes die vrolijk fluiten en chocolade eieren er volop bij.

We zitten middenin de periode "Veertigdagentijd voor Pasen". Met behulp van het gezinsboekje die we via Kind op Zondag voor de kinderen hebben besteld, halen we mooie verhalen, opdrachten, gebedjes en vooral de betekenissen van de veertig dagen voor Pasen uit. Zo leren ze wat Aswoensdag, het begin van de veertig dagen betekent en dat het eigenlijk geen veertig dagen zijn, maar 46, maar dat de zondagen niet meetellen, want op zondag is het feest.

Door elk gezin een of twee boekjes mee te geven, kunnen de kinderen thuis elke dag meekrijgen wat die dag betekent en wat voor gebed, opdracht of verhaal erbij hoort.

PALMPASEN

De Kelder, vrijwilligers vanuit ouders van en voor kinderen op de basisschool, organiseert elk jaar de Palm-pasen optocht. Vorig jaar hebben voor het eerst samen met de Kelder een Palmpasenoptocht door het dorp gehouden en eindigden we in de kerk. Voor de meeste kinderen en ouders was dit een hele belevenis met het mooie orgelspel van Liesbeth op de achtergrond. In de kerk hebben we in het kort verteld wat Pasen en de dagen ervoor betekenen. Na afloop heeft elk kind een chocolade ei gekregen. Dit jaar gaan we dat weer doen op zondag 24 maart. Hopelijk is de opkomst net zo groot als vorig jaar en natuurlijk hopen we op prachtig lenteweer!

PAASONTBIJT

Op zondag 31 maart, Eerste Paasdag, houden we weer ons jaarlijkse Paasontbijt. Dit doen we in de leerkamer. Het wordt vast weer leuk en lekker. De kinderen doen dan weer het spelletje "eitje tik", gaan verstopte eieren zoeken en hebben een mooi versierd ei meegenomen. Met het mooi versierde ei kunnen ze een prijsje winnen. Ook dit jaar zullen Loes en Liesbeth de eieren jureren.....spannend!!! Bij het "eitje tik" spel blijft er altijd eentje over, waarvan het ei nog helemaal in tact is. Diegene mag dan een prijsje uitkiezen. Bij dit spel gaat het niet om de spierballen, degene die het hardst tikt, maar om de tactiek. Zo in de loop van de jaren horen we dat telkens door de kinderen zeggen: je moet niet te hard tikken of je moet met de punt tikken of tegen de zijkant aantikken.....of is het toch meer geluk hebben???

Kortom, we gaan een mooie en gezellige tijd tegemoet.

Nieuwe kinderen

Vanaf januari hebben we vijf nieuwe kinderen bij de zondagsschool gekregen. We zijn erg blij met Teun, Em-mely, Alinde, Jad en Limar! Welkom allemaal en we hopen dat jullie een mooie tijd bij ons hebben!!!

Als laatste wensen de kinderen en de leidsters iedereen hele fijne Paasdagen toe!!!



13 APRIL 2024 ~ GASSELTE WANDELING TWEEDE WERELDOORLOG EN BEZICHTIGING HISTORISCHE VOERTUIGEN

13 april 2024 is het 79 jaar geleden dat Gasselte werd bevrijd. De werkgroep "Gasselte '40-'45" organiseert in samenwerking met het "Witte Kerkje" op zaterdag 13 april 2024 opnieuw een wandeltocht langs enkele belangrijke punten uit de Tweede Wereldoorlog in Gasselte. Vanaf 11:00 uur is het mogelijk om ieder half uur (ingedeeld in groepjes van ongeveer 15 personen) te vertrekken vanaf Dorpshuis "De Trefkoel", Achter de Brinken 6^E. Onderweg zal op diverse plaatsen door iemand van de werkgroep uitleg worden gegeven. De wandeling is 4 km en duurt (met stops) 2 uur. De wandeling gaat via OBS de Dobbe (plaquette Saartje Frank en vertoning film) verder langs het Oorlogsgraf, Kamp "Dobbendal", Pastorie "De Weem" en het "Witte Kerkje". U dient goed ter been te zijn voor de wandeling. De wandeling is ook geschikt voor kinderen. Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden (een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld).

Ook dit jaar zullen er op het parkeerterrein bij het "Witte Kerkje" (en ook op enkele andere plekken in het dorp) diverse historische voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgesteld staan. Deze voertuigen zijn voor iedereen tussen 11.00 uur en 17.00 uur vrij te bezichtigen (ook zonder deelname aan de wandeling). Het "Witte Kerkje" is deze dag voor iedereen geopend voor een drankje of versnapering. U bent van harte welkom!

Om deel te nemen aan de wandeling kunt u zich tot uiterlijk 2 april 2024 per mail opgeven op het volgende mailadres: info@gasselte4045.nl, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer, het aantal deelnemende personen en het gewenste tijdstip van vertrek: (ieder half uur tussen 11.00 uur en 15.00 uur). U kunt zich op 20 maart of 27 maart a.s. tussen 19.00 uur en 21.00 uur ook telefonisch opgeven op nummer 06-15856761. Let op! Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt u ingedeeld voor een definitieve vertrektijd, hiervan krijgt u uiterlijk 8 april 2024 per mail bericht.

Tot ziens op 13 april a.s.!



Bevrijding 1945 Gasselte (op de tank staat 'Borger alles goed')



Opgave en/of vragen:
info@gasselte4045.nl



Zaterdag 25 mei

boekenmarkt

Op **zaterdag 25 mei** a.s. vindt in het Witte Kerkje van Gasselte een boekenmarkt plaats. De boekenmarkt is van **10:00 – 15:00 uur**. Deze grote jaarlijkse boekenmarkt wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje. De kerk is dan volledig gevuld met tafels vol boeken, allemaal gedoneerd aan de stichting. Een groot en divers aanbod van boeken in mooie staat. Uiteraard is er voor een geringe vergoeding ook koffie en thee te koop. De opbrengst is volledig voor het behoud van het monumentale kerkje, de historische begraafplaats en de monumentale pastorie.

Boeken doneren voor boekenmarkt

Hebt u voor de boekenmarkt *verkoopbare boeken*, die u wilt doneren? Die kunt u brengen op zaterdagmorgen 18 mei tussen 10 en 12 uur. Mocht u de boeken door bijv. verhuizing of verbouwing eerder kwijt moeten, neem dan contact op met de koster van de kerk. Dan maken we een afspraak voor eerder brengen of halen van de boeken. Voor meer informatie mail info@vriendenwittekerkjegasselte.nl of kijk op de website van Stichting Vrienden van het Witte Kerkje <https://www.vriendenwittekerkjegasselte.nl/>

Maak uw wandeling naar kerk, werk, bos of hei
met goed verzorgde voeten door

Medisch Pedicure Praktijk Pes Cura

Jannie E.G. Oortwijn-Timmer

medisch pedicure

MEDISCH
PEDICURE

Gediplomeerd lid:



Achter de Brinken 4A

9462 RH Gasselte

0599-637 847 / 06-31 53 31 22

E-mail: mpppscura@hotmail.com

Bruisende “Bevrijdingsweek” in Gasselte

De eerste 2 weekenden van april vinden diverse evenementen plaats waarbij stilgestaan wordt bij Gasselte in de oorlog en de bevrijding. Als herinnering aan de bevrijding van Gasselte op 13 april 1945. Als u het blad Verbinding pas later leest, volgend jaar bij 80 jaar bevrijding weer veel aandacht voor de bevrijding van Gasselte en omgeving.

Zondagmiddag 7 april: Als vrijheid zoveel jaar kan duren ...

Een sprankelend optreden van de Serenade Sisters en Egbert Meijers met teksten over herdenken, liefde, vrede en hoop, afgewisseld met prachtige liedjes. Liedjes van toen en nu.

Schoolkinderen zullen in de week erna een wandeling maken langs de historische plekken en een herdenking houden bij het monument voor de gesneuvelde Franse parachutist.

Op **9 april** lopen de kinderen uit de bovenbouw van OBS De Dobbe de wandeling '40-'45 onder leiding van Anton Postema.

Kranslegging op **vrijdag 12 april** leggen de kinderen van groep 7/8 bloemen bij het monument.

Ook worden er rond 11.30 uur bloemen gelegd bij het monument van de Franse Para Ferdinand Bègue, door de Stichting Herdenking Franse Parachutisten 1945, in aanwezigheid van de Franse Defensie Attaché, een aantal Franse gasten en de burgemeester van Assen. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Zaterdag 13 april is een wandeling langs de historische WO II plekken in en om Gasselte met uitleg van gidsen. Op en nabij het parkeerterrein bij de kerk een kampement met oude voertuigen en mensen in historische uniformen. De route begint in de school met het verhaal en de film over Saar Frank (Joodse schooljuf, werkte in Kostvliet en Gasselte en werd uiteindelijk vermoord) en eindigt in/bij de kerk. Daar het laatste verhaal over de bange uren voor de Gasselter bevolking na de uiteindelijk mislukte overval door Franse parachutisten op de pastorie. Een paar dagen later kwam de bevrijding dan toch.

Op **zondagmiddag 14 april** vertellen mensen van de Stichting Gasselte '40 '45 opnieuw de verhalen over Gasselte en de 2e Wereldoorlog en het verhaal van de bevrijding van Gasselte. Nu zonder wandeling. Speciaal voor iedereen, die de wandeling niet kan of wil doen, maar wel de verhalen wil horen. Het verhaal met film over Saar Frank, het oorlogsgraf, kamp Dobbenwal, operatie Amherst met de aanval op de pastorie, destijds hoofdkwartier van de bezetter en de angstige uren in om de kerk. Enkele ouderen herinneren zich deze bange uren nog. Een prachtige samenwerking van kerk, Stichting Gasselte '40 – '45 en Stichting Vrienden van het Witte Kerkje.



Feest van de Geest 2024

Groningen / Noord Drenthe

Thema: Troost

Feest van de Geest in het Witte kerkje

Twee jaar geleden deden wij voor het eerst mee aan Feest van de Geest, en tussen Hemelvaart en Pinksteren is het weer zo ver. Feest van de Geest is een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. De kunstenaars die meedoen maken speciaal voor de kerk waar ze gaan exposeren een kunstwerk, dit jaar geïnspireerd door het thema "Troost".

Nicoline Goris koos voor ons kerkje en kwam naar Gasselte om de ruimte op zich in te laten werken en een gesprek te hebben met onze dominee en twee gemeenteleden. Er was een mooi gesprek over het thema en het was spannend te horen hoe de ideeën zich in haar hoofd vormden.

Behalve onze kerk doen er nog 19 andere kerken

mee in Groningen en Noord-Drenthe (zie het kaartje op de website feestvandegeest.nl). De kerken zijn geopend van 13.00 -17.00 uur Donderdag 9 mei (Hemelvaart)

Zaterdag 11 mei

Zondag 12 mei

zaterdag 18 mei

zondag 19 mei (1e Pinksterdag)

Maandag 20 mei

Twee jaar geleden was het geweldig om mee te maken hoe bezoekers reageerden op de kunst en hoe er allerlei bijzondere gesprekken op gang kwamen tussen bezoekers onderling, de gastvrouw/heer en vaak ook de kunstenaar.

Ingeborg van den Bovenkamp



Praat mee over de toekomst van de kerk in het dorp. Staat het Witte kerkje in 2040 nog steeds volop in de schijnwerpers?

Heb jij daar als inwoner van Gasselte ideeën over, reserveer 29 mei in de agenda en hou onze site in de gaten.

Wanneer?
Woensdagavond
29 mei 2024

Meer informatie en updates op:
www.kerk-gasselte.nl/agendapagina

Alle dorpsgenoten zijn van harte uitgenodigd.

Geboren



Op 9 januari 2024 werden Hidde en Joyce van der Weide verblijd met de geboorte van hun zoon **Stan Joas**. Stan Joas is het broertje van Jurre.

Jubilea



De heer en mevrouw **Machiel-Dokter**, I
zijn op 17 april 60 jaar getrouwd

De heer en mevrouw **Keuning-Zondag**,
I zijn op 31 mei 50 jaar getrouwd



Overleden

Op 21 februari overleed **Nicolaas (Nico) Riemeijer**, in de leeftijd van bijna 87 jaar, na een verblijf in het ziekenhuis vanwege valpartijen. We kennen Nico van de prachtige rozen in zijn tuin, waar hij graag voor zorgde. We kennen Nico van zijn legendarische manier van fietsen, die menig weggebruiker de stuipen op het lijf joeg. We kennen Nico als een bijzonder mens, aardig, altijd in voor een praatje, dat wat hem betreft niet lang genoeg kon duren. Hij had duidelijk uitgesproken meningen over politiek, over geloof en 't liefst een mix van beiden. Z'n ouders hadden hem niet gedoopt, omdat hij dat later zelf verder moest kiezen. Daar koos hij niet voor, maar de Bijbel kende hij heel goed en geloven deed hij ook. De natuur was zijn grote liefde en hij liep graag in het bos, ook al kwam hij van oorsprong uit de ruimte van het Groninger land. Vogels herkende hij op hun geluid en ook van de sterren wist hij veel te vertellen. Als opgroeiende jongen had hij een sterrenkijker achter in het land. Voor zo'n natuurliefhebber is het moeilijk om steeds meer aan huis gekluisterd te zijn en ook steeds meer de grip op de wereld te verliezen. Daarom gunnen we Nico van harte de rust, die hij hoopte te vinden bij God. Dat dit een troostrijke gedachte mag zijn voor zijn broer en zus en de verdere familie.

Koffie ochtenden in de Leerkamer



Ook het komende seizoen zijn er om de twee weken, op de woensdag, koffieochtenden in de Leerkamer van het Witte Kerkje.

De Leerkamer staat op het terrein van de kerk en is tegen de pastorie aangebouwd.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en iedereen is welkom om een lekker kopje koffie of thee te drinken. Je mag de hele ochtend er gezellig bijpraten maar ook als je een kwartiertje langskomt is dat helemaal goed!

De komende koffieochtenden zijn op 17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei, 12 juni, 26 juni, 10 juli

De koffie staat klaar van 10.00 tot 11.30 uur.

Wees welkom!



Kopij

voor Verbinding van
juni/juli/augustus 2024 ontvangen
we graag voor 10 mei
per e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Disclaimer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel de Privacywet, moet onder meer de privacy van iedereen (beter) beschermen. Het was en is altijd een vaste gewoonte om in iedere Verbinding ook de adressen te vermelden van mensen die bijvoorbeeld een bloemetje verdienen of er al één hebben ontvangen. Voor veel mensen is dat vaak een extra reden om er ook persoonlijk aandacht aan te besteden binnen het kader van 'omzien naar elkaar.'

Uit de reacties die we ontvangen, trekken we de conclusie, dat dit erg op prijs wordt gesteld. Wanneer u uw adresgegevens niet vermeld wilt zien, laat dit dan even weten via het redactie-adres:

ivdbovenkamp@hotmail.com

De (eind-)redactie behoudt zich bovendien het recht voor om ingezonden kopij aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Er kan hierover niet worden gecorrespondeerd.

De eindredactie



Maaltijden op maat, met bezorging aan huis

Bezorgingsgebied: Gasselte, Kostvliet, Gasselternijveen, Gasselternijveenschmond, Gieten en Gieterveen.

Meer informatie: Marjan van der Duin,
0599-512753 / 06-40710965

info@maaltijdvoorzieninggasselte.nl

www.maaltijdvoorzieninggasselte.nl

Kerkdiensten

Alle diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld

Datum	Voorganger	Uitgangscollecten
7 april	dhr. H.Dijkstra	Onderhoud Kerk en Pastorie
14 april	mevr. Van Vliet	Stichting Dorcas
21 april	ds. L. Roersma Diaconale dienst	Sterke vrouwen in de kerk Papua Nieuw Guinea
28 april	ds. H. Jonker	Onderhoud Kerk en Pastorie
5 mei	ds. J. Vaessen	K.I.A. Noodhulp
12 mei	ds. R. de Hoop	Diaconie
19 mei	ds. L. Roersma Pinksterfeest Feest van de Geest	K.I.A. Binnenlands diaconaat
26 mei	ds. L. Roersma sluitingsdienst	Zondagschool
2 juni	ds. Verduijn	Voedselbank

Het Witte Kerkje heeft 5 gediplomeerde bedrijfshulpverleners.

Bij elke kerkdienst en andere activiteiten die door of namens de kerkenraad wordt georganiseerd is een BHV-er aanwezig



Collecten

Collecten 1^{ste} 2 maanden 2024

Datum	diaconie	KRM	schaal	Omschrijving schaaal
7 jan.	64.50	39.90	146.90	Hospice Assen
14 jan.	27.20	20.00	57.70	Onderhoud kerk en pastorie
21 jan	44.00	37.10	50.50	PKN oecumene
28 jan.	50.00	41.20	74.90	Catechese en educatie
4 febr.	42.80	37.65	108.00	Werelddiaconaat Bangladesh
11 febr.	33.77	34.40	77.00	KIA noodhulp
18 febr.	30.20	24.25	70.90	Kerk en pastorie
25. febr.	49.95	40.32	110.40	PW3 project
3 mrt	47.90	47.00	96.00	voorjaarszending



Contactpersonen Protestantse Gemeente Gasselte

Wijk	Contactpersoon	Telefoon
Dorpsstraat	<i>Vacature</i>	
De Brinken, J. Hugelaan, Grotenend, Esweg, Stationsstraat, Looweg	Mevr. L. Wilkens	564206
Gieterweg, Wevenakkersweg, Heetweg, Kepselweg	<i>Vacature</i>	
Kostvliet, Achterweg, Verlengde Grensweg	Mevr. M. Barhorst	564279
Julianalaan, Kamplaan, Gasselterstraat (Bronnegerveen)	Mevr. M. Zwaan	565030
De Hoefslag	De heer J. Tolsma	852390
De Hoefslag 1 t/m 49 (appartementen)	Mevr. J. Hadderingh	564896
Hoogte der Heide	Mevr. J. Hadderingh	564896
Achter de Brinken, Bergweg, Berkenlaan	Mevr. M. de Wolde	06-15101388
De Heugte, Thebincklaan, B. Fabritiuslaan, Catharinalaan	Mevr. T. Berkhout	06-52076107
E. Hiddingelaan, J. Hilbinglaan, Vicarislaan	<i>Vacature</i>	
Henricuslaan, W. Bronningerlaan, J. Cuperuslaan	De heer J. Tolsma	852390
Schulte Alinghlaan	Mevr. M. Pieters-van het Hof	06-23729979
Olde Hof, Stuijzandlaan, Markepad, Markeweg, Molenstraat	<i>Vacature</i>	
Kerkstraat	Mevr. F. Roosien	06-14645492
Ericapark, Sodemorseweg, Borgerweg,	<i>Vacature</i>	
Lutkenend, Bosweg, Houtvester Jansenweg	Mevr. E. Tamminga	06-50613876
Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Gasselterboerveenschemond, Gasselternijveenschemond	Mevr. H. Speelman	0599-512523
Gieten	Mevr. I. van den Bovenkamp	06-10120067
Drouwen, Borger en overig buitengebied	Mevr. M.J. Berkhoff	564723

Verbinding is een uitgave van
Stichting Vrienden van het Witte Kerkje

Nummer
april - mei 2024

Redactie Verbinding

Ingeborg van den Bovenkamp
(eindredactie)
Tel. 06-10120067
e-mail: ivdbovenkamp@hotmail.com

Lies Vreugdenhil
Tel. 564107
e-mail: e.l.vreugdenhil@planet.nl

Elske Tamminga
Tel. 06-50613876
e-mail: elsketamminga@ziggo.nl

Het volgende nummer
van Verbinding
verschijnt
juni 2024

Kopij mailen naar
ivdbovenkamp@hotmail.com

Vormgeving en druk:



Grafisch Goed
Dorpsstraat 14
9462 PL Gasselte
info@grafischgoedgasselte.nl
www.grafischgoedgasselte.nl



Gedrukt op papier
afkomstig uit productiebossen.
Hierdoor gaan geen oerbossen verloren.